

Bezoekadres
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda

Postadres
Postbus 90.189
4800 RN Breda

T 076 – 522 34 44
F 076 – 521 62 44

www.bisdombreda.nl

PR en Informatie

Tekst van de brief die bisdombreed is verzonden.

Breda, 31 oktober 2007

Geachte priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, religieuzen, medewerk(st)ers, dames en heren,

Op 9 september 2006 werd ik door paus Benedictus XVI benoemd tot bisschop-coadjutor van Breda. Na de verhuizing van Groningen naar Breda op 1 en 2 november 2006 volgde een eerste kennismakingsronde in het bisdom Breda, georganiseerd door de drie dekenaten. Na de bisschopswijding op 25 november in de kathedraal begon het echte werk. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en er heeft opnieuw een verandering plaatsgevonden. De paus heeft aan mgr. Martinus Muskens de toestemming verleend om met emeritaat te gaan en tezelfdertijd is ondergetekende tot tiende bisschop van Breda aangesteld.

Diocesane Eucharistieviering op 1 december

Op zaterdag 1 december zal in de kathedrale kerk van Breda een diocesane Eucharistieviering met de bisschoppen van Breda zijn, waarvoor alle geledingen van het bisdom worden uitgenodigd. Deze diocesane Eucharistieviering markeert mijn aantreden als diocesaan bisschop van Breda en het terugtreden van bisschop Muskens.

Benoeming vicaris-generaal

Bij het aantreden van een nieuwe bisschop is het nodig opnieuw te voorzien in de benoeming van een vicaris-generaal. Bij het terugtreden van bisschop Muskens stopte ook de taak van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers. Na goed overleg heeft Vincent Schoenmakers zich beschikbaar gesteld om als vicaris-generaal mij nog enige tijd terzijde te staan. Met vertrouwen zie ik de samenwerking met vicaris-generaal Schoenmakers tegemoet.

Bisschop Muskens emeritus

In 2006 ontving ik uit handen van mgr. Muskens als eerst-wijdende bisschop de bisschopswijding. Ruim een jaar heb ik met hem samengewerkt als hulpbisschop met recht van opvolging (coadjutor). Nu ik daadwerkelijk zijn opvolger ben als tiende bisschop van Breda, breekt voor bisschop Muskens als emeritus de tijd aan voor meer gebed en studie als medebroeder van de Benedictijnen in Teteringen. Voordien zal mgr. Muskens nog op verschillende plaatsen in het bisdom komen om de Eucharistie vieren.

Verhuizing bisschoppen

Hoewel mgr. Muskens niet langer de bisschop van Breda is, blijft hij nog tot 2 februari 2008 bewoner van het bisschopshuis. Nadat bisschop Muskens zijn intrek heeft kunnen nemen bij de paters Benedictijnen in “Zuiderhout” in Teteringen zal ik te zijner tijd verhuizen van het klooster van de broeders van Huijbergen in Breda naar het bisschopshuis aan de Veemarktstraat.

Samen in geloof: “sine timore serviamus Illi”

Bij mijn aantreden als bisschop heb ik als devies deze woorden gekozen uit de lofzang van Zacharias (Lc. 1, 68-79). *Sine timore* is niet een kwestie van ‘flink zijn’ maar vertrouwen dat Jezus die Zijn werk in de Kerk is begonnen, het ook zal voltooien. Dat betekent dat wij samen met de Heer mogen bouwen aan de Kerk van Breda. Dat we putten uit de bron van de heilige Schrift als Gods woord; dat we de Heer ontmoeten en gevoed worden in de viering van de Eucharistie; dat we openstaan voor de kracht van de heilige Geest bij het verrichten van al onze taken in bestuur, pastoraat, liturgie, catechese en diaconie. Als bisschop van Breda bid ik dat al ons werken, afstemmen en vergaderen voortdurend in dit perspectief mag gebeuren.

Met vriendelijke groet,

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Breda